

Hej allesammans,

Här kommer en kort lägesrapport och julhälsning från Rågöarna! Året har varit händelserikt med allt ifrån besök av premiärminister Jyri Rattas, dansläger, kyrkoläger, invigning av Lilla Rågö altarsten till en rejäl missväxt som lök på laxen. Vi har transporterat en hel del hö med Veetedeamets arbetsfartyg men jag tror ärligt talat inte att det kommer att räcka hela vintern, men vi får se och vi tar ej ut allt elände i förskott. Årets höjdpunkt och solstråle får nog ändå vara att vi hittat en lärare till vår skola på Simas, nämligen Marge från Kors, och allt finansierat av Paldiski nya kommun! Skolläraren bor tillsvidare i Helgas gulliga men dragiga timmerstuga på Ers-Matsas och allt funkar bra mellan barn, föräldrar och vår gudasända lärare. Jag har äntligen infriat mitt löfte om stängsel runt Stora Rågö kyrkogård, se bilder. Vi kommer självklart att patrullera stängslet, kanske inte lika frekvent som DDR och Berlinmuren men ändå efter vår bästa förmåga. Jag vill en gång tack för ert tålamod med våra tillkortakommanden! Vi är få här på ön men stämning är mycket harmonisk och vi vill inte bli fler, hellre får våra projekt ta längre tid än att vi försöker forcera vårt bräckliga samhällsbygge med folk som kanske inte passar in på Rågöarna. I dagsläget bor här undertecknad, Kalev och Janika, Kerstin med två barn, Janar utan varken fru eller barn (skilsmässa pågår och vi hoppas att Janars barn 3 st kommer till vår skola). Jag bifogar dagsfärska bilder från öarna!

EN RIKTIGT GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA OCH ETT SORT TACK FÖR ALLT STÖD VI FÅR FRÅN ER.

Kram från Rågöarna, 2018 20 12
Erik