

UTSKOTTET FÖR RÅGÖKAPPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m

31 december 2004 t. o. m den 31 december 2005.

Det nya året inleddes med nya försök att finna medel till våra kapell projekt att föra konserveringen av Lilla Rågö kapelltorn i hamn.

I början av året stod det mer och mer sannolikt att Firma Rändmeister som skulle utföra arbetet började försöka dra sig ur på grund av olika orsaker. Att åter börja från början med att söka en ny firma i Estland som skulle kunna åta sig konserveringen kändes svårt på grund av alla turer och instanser som en sådan ansökan skall passera. Vi saknade också pengar, vilket också bidrog till att hålla humöret nere eftersom förseningar och en ny entreprenör skulle med all sannolikhet fördyra projektet.

Försök hade under tiden gjorts med Kulturrådet, Svenska Institutet m.fl. sponsorer, men alltid med samma negativa svar. Intresset var stort för våra strävanden sa man – men pengar till ett minne av gamla svenskar fanns inte. Liknande motiveringar har erhållits från olika håll.

Efter avslag den 3 december 2003 när vi sökte pengar en andra gång från Konung Gustav VI Adolfs Fond För Svensk Kultur motiverade man med - att fonden inte beviljar bidrag till samma projekt mer än en gång, läste jag i Kustbon att man till Rosleps kapell hade beviljat bidrag trots att man tidigare hade erhållit pengar från fonden till detta projekt.

Jag gjorde då en ny försiktig förfrågan den 23 april 2005 till fonden igen och påtalade våra svårigheter att finna någon som vill stödja oss.

När jag erhöll ett svar om att fonden önskade få in fullständig dokumentation på våra planer tändes en hoppets stjärna. Detta tolkade jag mycket positivt och för att inget skulle gå snett lyckades jag utarbeta och inhämta de uppgifter som behövdes.

Vid samtal med Kulturrådet den 23 mars rådde man mig att kontakta Lea Stroh vid Uppsala universitet som är insatt i byggnadsvårdsfrågor i Estland för att finna en annan entreprenör. Lea Stroh ställde sig positiv med att hjälpa oss och visade sig ha en stor kompetens när det gäller just kulturminnen och var väl förtrogen med problemen i Estland samt kände de flesta ledande personer just inom detta område. Tillsammans med Lea Stroh undersökte vi möjligheterna att nå en ny överenskommelse med någon annan firma i Estland som kunde överta Rändmeisters projektanbud.

Detta resulterade till sist i att vi fick kontakt med OÛ Padise Grupp Padise vald Harjumaa och ingenjör Veljo Männiste som bl. a leder konserverings arbeten på Padis Klosteruin som utarbetade ett ny kostnadskalkyl till vår styrelse på basis av den tidigare vi erhållit från Rändmeister.

Det blev en lång och spännande vänta på utslaget från Kungafonden som kom den 2 december 2005 och som till slut hade beviljat oss 50 000,00 kronor till kapelltornet på Lilla Rågö. Nu hade vi hela summan för konserveringen för Lilla Rågö kapell och behöver inte låna något från den gemensamma kassan för de båda kapellen och en entreprenör.

Även våra vänner på Riksföreningen Sverige Kontakt i Västervik har bidragit med 2 000,00 kronor under året och som även inbjöd undertecknad med fru Aina och Endel Enggrön med fru Irène till sitt årsmöte i Västervik. På kvällen den 17 november på årsmötet underhöll vi med berättelser om Rågöarna, Endel imponerade med sitt durspel och vi fick även tillfälle att ta en svängom med "Einkroken". Vårt besök var uppskattat och vårt danslag är varmt välkommet nästa sommar att delta i festligheterna vid dragspelstämman i Ankarsrum med "Durspelsmederna" om intresse finns. Logi kan ordnads hos värdarna.

När vi utvärderat vårt arbete på Lilla Rågö måste vi med största energi börja med att försöka rädda också Stora Rågö kapell i etapper. Glöm därför inte att skicka en slant till Rågö Kapellens Minnesfond och tack alla vänner som bidragit till fonden.

Einar Mihlberg

Rågökapellens Minnesfond Gräsö den 2005-12- 31