

UTSKOTTET FÖR RÅGÖ KAPELLENS MINNESFONDS VERKSAMHETS BERÄTTELSE f. o. m 31 december 2009 t. o. m den 31 december 2010.

1940 var ju som bekant det år som rågöborna tvingades bort från sina öar och vi inom Rågöföreningen har med gemensamma krafter kunnat högtidlighålla de sjuttio år som gått på ett värdigt sätt med en minnesgudstjänst och återinvigning av Lilla Rågö kapelltorn den 27 juni 2010.

Till invigningen hade vi lyckats med vår målsättning att förutom att få tornet konserverat införskaffa en tornklocka - en tidigare vällingklocka från ett Vallonbruk i Uppland samt uppröjning på kyrkogården, bortforsling av ris, återställande av grundstenarna i kyrkomuren, byggt en portal i liket med den tidigare över ingången samt anskaffat två flaggstänger med den svenska och estniska flaggan. En del mindre putsnings arbeten återstår som skall åtgärdas under 2011.

På Stora Rågö kom arbetena i gång så fort vi fick projektet, men Firma OÜ Liivatee Talu som är verksam på Lilla Rågö och är en av våra underentreprenörer hade då förberett med att ta över en traktor för transporter till Stora Rågö samt staplat ställningsvirke på fastlandet.

Konserveringsarbetet har letts av Firma Rändmeister OÜ med hjälp av underentreprenörerna Palk Projekt OÜ och OÜ Liivatee Talu.

Arbetarna på Stora Rågö kapell är planerade att ske i etapper där den första etappen nu är klar och har omfattat resning av byggnadsställningar, röjningsarbeten, övertäckning av gavelmurar och fönster öppningar och det viktigaste av allt är att vi har fått absiden räddad med ett nytt plåttak.

Finansieringen av projektet har skett med de 100 000 SEK vi erhöll från Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur 2008, 30 000 SEK från Kungl. Patriotiska Sällskapet 2010, Riksföreningen Sverigekontakt Göteborg 5 000 SEK 2010, Svenska Kultur föreningen i Estland 6 080 SEK 2010, samt tidigare erhållna medel i kyrkofonden från olika sponsorer till en total kostnad av 198 660 SEK.

Vi står nu inför utmaningen att starta upp Etapp II som omfattar restaurering av torngavel, tornhuva och kors till en kostnad 150 700 SEK. För detta ändmål har vi ytterligare erhållit 100 000 SEK från Kungafonden men saknar i dagsläget cirka 64 000 SEK. Vi ser dock ganska ljusst på framtiden och hoppas på samma intresse och hjälp som vi har fått tidigare.

Som en av planerarna för invigningen av Lilla Rågö kapelltorn i somras vill jag göra föreningens medlemmar uppmärksam på vilken tacksamhet vi alla måste känna för dem som har varit med och bidragit till att bevara detta vårt historiska arv. Det roliga är att så många har hjälpt till på olika sätt med stort intresse samt har imponerat med tillverkning av kors, uppsättning av tornklocka med upphängningsanordning, minnestavlor, transporter och bjudit på mat o. s. v.

Ett särskilt stort tack till Helga Spillman som till återinvigningen på Lilla Rågö skänkte en dopskål till dopet av Jana Stahls son Mihkel. Dopskålen finns nu i St. Mikael's kyrka i Tallinn och kan nu användas vid dop på Rågöarna tillsammans med altarduken som tillhör rågöborna och som finns förvarad på Aibolands museum. Dopskålen har tidigare tillhört Riksdagsmannen och kyrkoherden Ernst Klefbeck som använt skålen vid tidigare dop där redan flera namn var ingraverade.

Inför 2011 vädjar vi om fortsatt stöd och hjälp från våra medlemmar så att vi rågöbor inte kommer på efterkälken när de gäller de estlandssvenska bygdeföreningarna.

Einar Mihlberg

Rågökapellens Minnesfond

Gräsö den 31 december 2010